

09-11-2018

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن
كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Muhterem Müslümanlar!

Mekke’de müşriklerin dayanılmaz boyutlara ulaşan baskısı karşısında, Habeşistan’a sığınan Müslümanların sözcüsü, Cafer bin Ebu Talib, Habeş hükümdarına şunları söylüyordu. ”Biz vaktiyle cahiliye halkı olarak putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir sürü edepsizlikler yapardık; yakınlarımıza ilgisiz kalır, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. İşte Allah bize Peygamberimizi göndermezden önceki halimiz bu idi... O Peygamber bize doğruluğu öğretti; emanete sadık kalmayı, akrabamıza ilgi göstermeyi, komşularımıza iyi davranmayı, insanların haklarına ve hayatlarına saygılı olmayı emretti. Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı.”[21]. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 202),

Değerli Kardeşlerim!

İnsanlar dünyada amaçlarına ulaşabilmek için kendilerine uygun örnek ve rehberler edinirler, bunların yollarını izleyerek, tavsiyelerine uyararak hareket edip, istediklerini elde etmeye çalışırlar. Allah'a iman edip O'nun rızasını isteyen, ahirette lütfedeceği emsalsiz nimetlere mazhar olmayı uman ve daima Allah sevgisiyle yaşamak isteyen insanlar için eşi bulunmaz örnek, O'nun sevgili kulu, elçisi, rahmeti, şahidi, müjdecisi, davetçisi olan Muhammed Mustafa'dır. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur'an Yolu: IV/344.)

Aziz Kardeşlerim!

Üsve-i Hasene: "Güzel bir örnek" anlamına gelmektedir. Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor. "Andolsun ki, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü ümit eden ve Allah'ı çokça anan kimseler için, Resûlullah'ta güzel bir örnek vardır." (Ahzab, 33/21). Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ahlâkı ve şahsiyeti hakkında en önemli kaynak Kur'ân-ı Kerîm'dir. Çünkü Hz. Âişe'validemizin belirttiği gibi; "Onun ahlâkı Kur'an'dır." [6] [6]. (Müslim, "Müsâfirîn", 139),

Kardeşlerim!

Kusursuz bir ifade kabiliyetine sahip olan Resûlullah, hayatı boyunca sadece gerçeği söylemiş ve söylediklerini harfî harfine yaşamıştır. O, daima tatlı dilli, güler yüzlü ve toleranslı olmuş; bununla beraber sözlerini saygı ile dinletmeyi de başarmıştır. O, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaz, tenkitlerini isim vermeden yapardı. Bir öğünlük yemeğini olmayana verdiği için kendisinin ve ailesinin aç olarak sabahladığı geceler çok olmuştur; fakat kendisi ve ailesi, açlığın sıkıntısını, iyilik yapmanın ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmanın verdiği mutlulukla güzelliğe çevirmeyi bilmişlerdir.

Aziz Kardeşlerim!

Resûlullah'ın diğer önemli bir özelliği, Kur'an'ın deyiimiyle; "Beşer ve Peygamber" oluşudur. [13] (İsrâ:17/93) Onun ebedî mesajına göre, kendisi de dahil olmak üzere, "Bütün insanlar hata eder; hata edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir." [14].(Tirmizî, "Kıyâmet",49),

Hz. Muhammed, Allah tarafından ebedî risâletle görevlendirilmiş olmak bakımından en büyük şeref ve imtiyaza mazhar olmuştur. Bunun yanında o bir kul olarak ve kendi deyiimiyle "ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderilmiş" bir rehber olarak bütün ömrünü erdemli yaşamaya adanmış olmak bakımından da en seçkin insandır ve bu yüzden "üsve-i hasene" yani müminler için güzel örnektir.

Hutbemi bir düşünürün şu ifadeleriyle bitirmek istiyorum. "İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılması neredeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz. Muhammed'e her zamankinden daha fazla muhtacız. Eğer O, aramızda olsaydı bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi."